

Far! Jag kan inte få upp min kokosnöt, extra vers

Far! Jag kan inte få upp m in kokosnöt,
nej inte ens med nitroglycerin.
Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl,
bortåt jag sprang och sen sa det pang
men nöten den är hel.

Far! Jag kan inte få upp min kokosnöt,
för jag behärskar ej nån sprängteknik.
Vårt lilla hus som du ser?
Se det står där inte mer.
Det är bara kokosnöten som är sig lik!

Ja, det är bara kokosnöten som är sig lik!
Allt det andra verkar mera pyromanik, så att säga.
brandkärns jobb blir lätt, den enklaste dom sett.
För det är bara kokosnöten som är sig lik, så lik, så lik, så lik...
För det är bara kokosnöten som är sig lik!

Nöjd, extra vers

Jag är så glad för jag är nöjd
det är så bra så som det är, för jag är nöjd.
Nån vill ha ord i annan följd,
och helt perfekta rim, men jag är nöjd.
Ja, jag är nöjd, för jag är glad.
Det där hänger nog ihop, jag kan slå vad.
För jämt när jag är glad så är jag också väldigt nöjd.
Och är jag nöjd och är jag också alltid glad.

Jag är nöjd...

Ibland går jag runt och trallar, extra verser

Ibland går jag runt och visslar, jag visslar för mig själv och för min lilla gris.
Och grisen blir så glad så han grymtar när jag visslar så där på mitt eget lilla vis.

Ibland går jag runt och tjoar, jag tjoar för mig själv och för min lilla gris.
Och grisen blir så glad så han skuttar när jag tjoar så där på mitt eget lilla vis.

Ibland går jag runt och trummar, jag trummar för mig själv och för min lilla gris.
Och grisen blir så glad så han dansar när jag trummar så där på mitt eget lilla vis.

Ibland går jag runt och tjurar och tiger och är arg på alla sätt och vis.
Och då blir grisen sur så det osar och det säger han ifrån på sitt grisavis.

Då trallar jag och visslar och tjoar och trummar och muntrar upp min gris.
För han blir just så glad när det låter på så där många roliga små och söta vis.